

Seinen uit het bestuur 24 (voorjaar 2019)

Een kenmerk van een levende vereniging is dat ze steeds in beweging is. Dat geldt ook voor de NVvV. We kijken voortdurend om ons heen en gaan mee met onze tijd en onze omgeving. Dat zien we terug in onze activiteiten, in het bestuur en in ons tijdschrift. Zo is deze Vlag! gevuld met allerlei nieuwe rubrieken en deze bestuurspagina is er één van!

Op deze pagina zal ik je elk nummer bijpraten over wat er gebeurt in de vereniging: wat het bestuur heeft ondernomen en nog van plan is, welke activiteiten zijn geweest en nog gaan komen, welke nieuwe initiatieven al zijn opgepakt en waar je zelf nog aan bij kunt dragen. Het wordt dus niet alleen een terugblik, maar zeker ook een uitnodiging om mee te doen.

Er is namelijk heel wat te doen in de wereld van de vlaggenkunde. Voordat ik daarover begin, wil ik echter toch kort terugblikken op het begin van dit jaar. De NVvV is namelijk een nieuwe weg in geslagen. Een eigen weg. Na een jarenlange verbondenheid met de Stichting Vlaggenparade Rotterdam, splitsen onze wegen. De ALV heeft besloten en de statuten zijn er op aangepast.

Dat betekent niet dat de wegen nu uit elkaar gaan lopen. De vlaggenparade blijft partner van de NVvV, net als de Nederlandse Genealogische Vereniging (waar onze bibliotheek is ondergebracht) en steeds meer andere organisaties. Door samenwerking met anderen bereiken we meer en maken we de veelzijdigheid van vlaggen nog beter zichtbaar.

Behalve het wijzigen van de statuten heeft de algemene ledenvergadering ook besloten om per volgend jaar de contributie te verhogen van 25 naar 30 euro. Na ruim tien jaar was een verhoging nodig om als vereniging ook financieel gezond te blijven. En er is besloten om het huishoudelijk reglement bij te tijd te brengen. Dat staat voor de volgende ALV op de agenda.

Na het terugtreden (na ruim 50 jaar) van Daan van Leeuwen als bestuurslid was een vacature ontstaan. Gelukkig hebben we iemand gevonden om het bestuur weer aan te vullen. Jaap Groen draagt niet alleen nieuwe ideeën aan, maar neemt als directeur van vlaggenfabrikant Semaphore ook een interessant netwerk mee, in Dokkum bijvoorbeeld ...

Een excursie naar de Dokkumer Vlaggen centrale was via Jaaps contacten zo geregeld. Op 23 maart kregen ruim twintig enthousiaste NVvV-leden een rondleiding door de Friese vlaggenfabriek. Dat smaakt naar meer. Heb jij ook een idee voor een vexillologisch verantwoorde excursie? Of een andere activiteit? Laat het ons weten!

Vlaggen zijn immers overal. Dat willen we zelf zien en dat willen we zichtbaar maken voor anderen. Dat kan het bestuur echter niet alleen. Daar hebben we ook jouw ideeën voor nodig, jouw kennis en jouw netwerk. Zo is er een werkgroep Educatie die bezig is met een lesprogramma over vlaggen voor scholen waar meerdere leden aan deelnemen.

En zo gaat een terugblik op het voorjaar van 2019 over in de plannen voor het najaar: excursies organiseren, lesprogramma's ontwikkelen, het aanschrijven van fondsen voor het

digitaliseren van oude nummer van Vexilla Nostra ... het zijn allemaal initiatieven die de vereniging en de vlaggenkunde verder helpen. Help je mee?

Davied van Berlo
Voorzitter NVvV