

# Seinen uit het bestuur 29 (najaar 2021)

Vorig jaar ontving het bestuur een schrijven van Zeljko Heimer, de voorzitter van de Fédération Internationale des Associations Vexillologiques (FIAV), ofwel de internationale vereniging van vlaggenkundige verenigingen. Daarin vroeg hij de 51 leden om werk te maken van de digitalisering van hun collecties en archieven.

De Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde is een verzamelpunt voor vexillologische kennis in Nederland. Die kennis zit in jullie hoofden en staat in jullie kasten. We proberen veel van die kennis vast te leggen in dit blad en te verzamelen in onze collectie. Wil je iets weten over vlaggen, dan moet je bij ons zijn, bij de NVvV en haar leden.

Al die kennis maakt deel uit van het nationaal cultureel erfgoed van Nederland. En dat erfgoed is kostbaar. Daarmee ligt er dus ook een verantwoordelijkheid op onze schouders, namelijk om dat erfgoed te verzamelen, te bewaren en beschikbaar te stellen. Hoe geven we daar als vereniging invulling aan?

Zoals gezegd doen we dat onder andere via dit tijdschrift. Met elk artikel dat jullie als leden schrijven groeit onze collectieve kennis van vlaggen. We dragen allemaal bij om dat erfgoed nog rijker te maken. Op de website zijn de nummers van *Vlag!* digitaal te raadplegen en je vindt er ook de index van Vexilla Nostra, de voorganger van *Vlag!*

Daarnaast heeft de vereniging een grote collectie boeken over vlaggen. Deze zijn te vinden in Bunnik, in de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging. We zijn de NGV zeer erkentelijk dat we onze collectie daar onder mogen brengen en dat onze leden er toegang toe kunnen krijgen.

Maar dat is niet alles. Diverse leden hebben hun archieven en verzamelingen nagelaten aan de vereniging. Deze nalatenschappen bestaan uit tientallen dozen en mappen en ook die moeten worden uitgezocht (ontdubbelen, schiften, categoriseren). In het beheren van nationaal erfgoed gaat best wel wat werk zitten.

En dan is de volgende vraag: Hoe ga je dat alles "ontsluiten"? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen erbij kan? Als je een artikel wil lezen uit Vexilla Nostra dan kan de secretaris een scan maken, maar echt gemakkelijk is het niet. De collectie in Bunnik is al geruime tijd gesloten door corona. En al die dozen ...

Daarom scharen wij ons achter de oproep van Zeljko Heimer. Natuurlijk willen we al die vlaggenkundige kennis bewaren voor het nageslacht en ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen die informatie kunnen doorzoeken en hergebruiken in weer nieuwe onderzoeken en artikelen! Ook wij gaan dus digitaliseren.

Op de (digitale) vlaggendag in april heb ik een oproep gedaan wie zou willen helpen bij dit digitaliseringsproject. Amit en Jeroen staken toen hun hand op en de eerste stappen zijn gezet. We kunnen echter nog meer handjes gebruiken. Gaat het vexillologisch erfgoed je aan het hart en wil je meehelpen Vexilla Nostra te digitaliseren, laat het me weten!

Dit najaar is er weer een vlaggendag. Een echte, deze keer. Een fysieke bijeenkomst, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken en waar we weer lekker over vlaggenkunde kunnen praten. De digitale vlaggendag had een grote opkomst en veel mooie presentaties, maar ik kijk ernaar uit om iedereen weer echt te zien.

Want soms is digitaal beter ... en soms niet.

Davied van Berlo  
Voorzitter NVvV