

Seinen uit het bestuur 33 (najaar 2023)

Vlaggenroof is een spel waarbij twee teams proberen om elkaars vlag afhandig te maken zonder te worden gesnapt. Het spel heeft verschillende varianten, maar het doel is altijd hetzelfde. Als je vlag wordt gekaapt, dan heb je verloren. De oorsprong van het spel is uiteraard militair, maar tegenwoordig wordt het overal in Nederland gespeeld ... tot in de gangen van het Haagse stadhuis.

De meeste politieke partijen in Den Haag hebben een poster hangen naast de deur van hun eigen fractiekamer, maar de Haagse Stadspartij had een vlag opgehangen. Op een dag bleek deze te zijn verwijderd. Vlaggenroof dus. De stadspartij eiste haar vlag terug en haalde zelfs de media erbij. Na twee weken werd de vlag (anoniem) terugbezorgd en is de rust in het stadhuis hersteld.

Deze vlaggenroof is geen incident. Dit voorjaar werd een regenboogvlag in Eindhoven losgerukt en in brand gestoken. In Amsterdam zijn meermaals regenboogvlaggen vernield of verwijderd en is er ook iemand voor aangehouden. In Deventer werd een raam ingegooid waar een regenboogvlag hing. Als reactie heeft de hele straat regenboogvlaggen besteld en uitgehangen. En zo zijn er nog meer voorbeelden.

Vlaggen zijn tegenwoordig een vorm van meningsuiting. Of dit nu een Oekraïense vlag is in een woonwijk, een "progress pride"-vlag op een sneltrein of een omgedraaide vlag op een boerenerf. In het noorden is iemand actief die omgedraaide vlaggen weer recht hangt. Niet alleen komt hij daarmee aan iemands bezit, hij verdraait iemands mening. "Ik begeef me natuurlijk wel op glad ijs", zo geeft hij zelf toe. Nogal!

Sinds jaar en dag zijn vlaggen een uitingsvorm van identiteit en (politieke) associatie. Dat kunnen nationale en lokale vlaggen zijn maar ook partij- of vakbondsvlaggen zijn niet ongewoon. De laatste jaren zijn vlaggen echter een manier geworden om aan te geven waar je staat in grote maatschappelijke discussies. Door een vlag uit te hangen laat je zien wat je vindt, wat je mening is.

Deze actuele ontwikkeling vormde de aanleiding om de Dr. Willem van Ham Prijs voor 2022 toe te kennen aan journalist Hans Nijenhuis. De NVvV reikt deze prijs jaarlijks uit aan iemand die de vlaggenkunde in Nederland vooruit heeft geholpen. Nijenhuis heeft met zijn artikelen in het Algemeen Dagblad geprobeerd om het gebruik van vlaggen voor het grote publiek te duiden en te verdiepen. Waarvoor dank!

Hans Nijenhuis was persoonlijk aanwezig op de vlaggendag in Den Bosch om de prijs in ontvangst te nemen. Zijn interesse in vlaggen bleek al langer terug te gaan, maar hij wil zich zeker geen kenner noemen. Hij roemde juist het bestaan van verenigingen als de onze waar hij als journalist de benodigde kennis kan vinden. Zonder die kennis en inzichten zou hij zijn stukken niet kunnen schrijven.

Vlaggen hebben een rijke geschiedenis maar zijn ook actueler dan ooit. De presentaties op de vlaggendag, 17 juni jl. in Den Bosch, brachten zowel de geschiedenis als de actualiteit weer mooi in beeld: over vlaggen in Noord-Brabant, de expositie van gemeentevlaggen in

de Flevohof in 1981, nieuwe statenvlaggen in de VS en wijkvlaggen in Den Haag. Op ons YouTube-kanaal kun je ze terugkijken.

We kijken dus - met dank aan de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde - terug op een geslaagde vlaggendag. We zoeken echter nog een gaststad voor volgend jaar. Wil je dat de vlaggendag ook eens in jouw stad of regio plaatsvindt, neem dan contact op met het bestuur. We willen steeds een ander deel van het land bezoeken, want vlaggen zijn immers overal.

Ik noemde net al onze ruimte op YouTube. Daar kun je behalve de lezingen van de vlaggendag ook video's van en over vlaggen bekijken. Heb je zelf mooie vlaggenfilmpjes, dan voegen we die graag toe natuurlijk. Daarnaast hebben we een fotoverzameling op Flickr.com. Je vindt de links naar de fotobank en de videocollectie op de voorpagina van onze website, www.vlaggenkunde.nl.

Ook voor de fotobank en de website ontvangen we graag foto's. Ben je op vakantie geweest en heb je een bijzondere vlaggenfoto gemaakt, laat het ons weten. Wat is er nou mooier dan een wapperende vlag? En foto's over het gebruik van vlaggen in andere landen zijn nog leerzaam ook. Immers, hoe de mensen omgaan met vlaggen weerspiegelt hoe het gaat in een land.

Davied van Berlo
Voorzitter NVvV
voorzitter@vlaggenkunde.nl
0628828794